

**Thema:
Liedjes van toen**

**Maandag 13-07-2020
12.00 u Gasthuiskapel
Zaltbommel, coronatijd**

Een karretje op de zandweg reed. Is het klokje van Arnemuïden.
Boer, wat zeg je van mijn kippen?
Dat gaat naar Den Bosch toe.
Daar was laatst een meisje loos.
De bloempjes gingen slapen.
De bonte dinsdagavondtrein.
De meimaand is in 't land, lief kind.
De olieman heeft een Fordje opgedaan.
Drie schuintamboers.
En dat we toffe jongens zijn.
En ik ben met Catootje.
Heb je wel gehoord van de zilveren vloot.
Hela gij bloempjes.
Hopsa heisasa 't is in de maand van mei.
Ik heb mijn wagen volgeladen.
In een blauwgeruite kiel.
In 't groene dal, in 't stille dal.
'k Zag twee beren broodjes smeren.
Kinderen van Maria.
Knaapje zag een roosje staan.
Langs berg en dal.
Waar in bronsgroen eikenhout.
Lustig ist das Zigeunerleben.
My Bonnie is over the ocean.
My Sarie Marais.
Nie kniezen nie zeure.
Op de grote stille heide.
Toen de hertog Jan kwam varen.
Twee ogen zo blauw.
Daar bij die molen.
Twee reebruine ogen.
Wilhelmus.
Zeg Roodkapje waar ga je hene?
Zone goeie hebben wij nog nie gehad!
Waar de blanke top der duinen.

Beiaardier Evert Meijs
Valkenswaard
Meijs.evert@gmail.com
06-2436 4125